

Op zoek naar een nieuwe vorm van kerkzijn

Op zoek naar nieuwe vormen van kerkzijn. Maar wat maakt een kerk tot kerk? Wat is de essentie van kerkzijn? Draait het om de preek? Een gebouw met een toren? Gaat het om de kerkdienst op zondag? Om doop, belijdenis of lidmaatschap?

Bij 'kerk' denken veel mensen aan een gebouw met een toren. En aan zondagse kerkdiensten. Toch is de kerk niet afhankelijk van een orgel, stoelen of een bepaalde hoeveelheid mensen. In andere landen komen mensen samen in de open lucht. Of bij iemand thuis. En een kerk is niet pas kerk als er meer dan vijftig mensen zijn.

Loslaten hoe het hoort

We hebben allemaal een plaatje in ons hoofd over hoe een kerk hoort te zijn. Dat plaatje kan veel invloed hebben op ons. Dan moet er persé gezongen worden. Of dan moet er stilte zijn. Of een activiteit op zondag. Of een Bijbelstudie. Enzovoort. Bij deze zoektocht is het nodig jouw eigen beeld van kerkzijn los te laten. Alleen zo kun je ontdekken wat kerkzijn betekent in jouw omgeving, samen met de mensen die meedoen.

De essentie van kerkzijn

Kerkzijn draait om relaties, niet om vormen of activiteiten. Die kern bestaat uit drie relaties: die met God, met elkaar en met de wereld.

Transparantie, ruimte en eenvoud

In de startnota van Kerk2025 – 'Waar een woord is, is een weg' (2015) – staat onder het kopje 'Anders verder' te lezen: 'De vraag naar de organisatie van de kerk staat niet op zichzelf, maar volgt op de vraag hoe we kerk zijn en willen zijn. De organisatie volgt op het 'organisme', de kerk als levend lichaam van Christus.' Maar de organisatie voldoet in dit opzicht niet meer. Niet alleen omdat er minder middelen en menskracht voor handen zijn. Maar zij belemmert ons ook. Er is teveel organisatie, waardoor het leven uit de Geest te weinig ruimte krijgt. En daar wil Kerk2025 wat aan doen: minder ballast en meer tijd en energie voor de kernen van kerk-zijn.

Hoe gaan we dit vormgeven in onze organisatie?

Waar moeten we ons op concentreren? Wat moeten we loslaten en wat vooral wél doen? Wat is nú nodig? Het gaat om een eenvoudige agenda. Geen stapels opdrachten. Maar wel: waar komt het nu op aan? Je zou het een herbezinning op kerk én ambt kunnen noemen. Op 17 augustus jl. is in de kerkenraad besloten om verder te gaan met een kleinere kerkenraad, die in samenwerking met werkgroepen de basis taken van onze gemeente inhoud gaan geven.

➤ Kleinere kerkenraad

Momenteel is het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen. Met daaromheen een flexibele schil van vrijwilligers (werkgroepen) die voor projecten of deeltaken kunnen worden ingezet. Een prima model, dat de betrokkenheid van gemeenteleden stimuleert en de kerkenraad – hopelijk – in staat stelt zich tot de hoofdzaken te beperken. In de kerkorde worden de kaders gesteld waaraan elke gemeente minimaal moet voldoen, ongeacht haar situatie of context. Zo dient een kerkenraad allereerst te bestaan uit alle ambten. Dan kan aan alle basistaken van een gemeente inhoud worden gegeven: prediking van het Evangelie, viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden, missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming en de zorg voor de financiën.

➤ Vorming werkgroepen



De komende tijd gaan we per werkgroep bedenken wat we loslaten en wat we wél gaan doen in het nieuwe kerkelijke jaar. Jij als lid van onze gemeente kunt ook nadenken over wat jij zou kunnen betekenen in deze nieuwe vorm van kerkzijn. Zo hebben we mensen nodig in verschillende werkgroepen. Niet alleen betrokken gemeenteleden, maar ook dorpsgenoten die het kerkzijn zo belangrijk vinden, dat ze willen helpen om dit in stand te houden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het onderhoud van de gebouwen, de heg knippen, de bloemendienst, iets rond kunnen brengen, koffieschenken bij bijeenkomsten, uitsturen kerkdienst etc. Binnenkort gaan we via het winterwerkformulier inventariseren aan welke activiteit je mee zou willen doen.

Lichter kerk-zijn is geen doel op zich. Het is een noodzakelijk middel om in de komende decennia onze roeping te kunnen volgen en van betekenis te kunnen zijn in onze samenleving. Om jongere generaties de ruimte te geven en de kans te bieden om volop mee te doen, ook op leidinggevende posities. Om aan te kunnen sluiten bij de groeiende diversiteit in onze gemeente. Dit alles opdat zoveel mogelijk mensen de liefde van Christus zullen ervaren.

Kerkzijn doe je met elkaar en daarom vertrouwen we erop dat we dit **samen** ook in onze gemeente levendig kunnen houden!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Cor, Wiepie, Auke, Hendrik, Henny, Harry, Piet, Frederika, Anne, Sijke, ds. Edna, Pieter en Sietie

